

Forord.

Jeg har prøvet at lave et Jubilæumsblad hvor klubbens historie er blevet skrevet lidt i dagbogsform, for at få den historiske hverdag mest mulig frem.

Jeg har med vilje ikke nævnt navne på medaljetagere, Olympiske mestre, VM, og Danmarks-mestre, ingen nævnt ingen glemt.

Et medlem vil jeg dog nævne, Knud Kristensen, uden hans forudseenhed og energi ville der nok ikke være nogen HvK at fejre den 20/6 1987.

Kilder til dette blad er hentet fra Kajakklubben Sønderstrands 30 års jubilæumsskrift, samt Klubbladet Vandposten, 20 års Protokoller, og lidt fra mig selv, som jeg husker det.

Ivan Jensen.

60 år i med- og modvind

5 navne og 4 klubhuse slidt op, før Hvidovre Kajakklub havnede i Hvidovre havn

HvK. Hvidovre Kajakklub, er en sammensat Kajakklub.

Der var engang en Hvidovre Kanoklub, den lå ved Hvidovre Søbad, den blev senere slået sammen med en Kajakklub, det blev til Kajakklubben Triton. Man kender ikke de rette datoer på ovennævnte sammenslutninger, da alle protokoller er blevet væk. Kajakklubben Sønderstrand.

I midten af tyverne var badeanstalten " Sønderstrand " et åndehuld for en stor del af Københavns befolkning. Hertil valfartede sommeren igennem ikke mindst unge mennesker, som fik frisk luft i lungerne, sol på kroppen og et dejligt bad i vand, som endnu ikke var forpestet af kloakudløb, lossepladser og hvad der ellers senere har ødelagt dette og andre af Københavns frister for den ungdom, som gerne ville nyde sommeren og samtidig lære at svømme.

Badeanstalten udlejede kanoer, hvormed man kunne tage på udflugt til Koklapperne og Svaneklapperne, nogle græsklædte holme, der lå, hvor nu skydebanerne ligger på det inddæmmede areal på Amager. Disse sørejser virkede så tillokkende, at flere anskaffede sig egne fartøjer, som de fik lov til at have liggende på badeanstalten.

1927 Langt de fleste af disse fartøjer var kajakker, og i 1927 var der så mange, at kajakroerne

blev enige om at slutte sig sammen.

Den 20 Juni afholdtes et møde i badeanstaltens Restaurant, hvor man stiftede Kajakklubben Sønderstrand. Samtidig blev man meldt ind i Dansk Kajakforbund og Dansk Idrætsforening. Samlingslokale og bådehus fandtes ikke i starten. Man lejede en grund af havnevæsenet på slusedæmningen ved siden af badeanstalten, og en bademester (som var forhenværende tømmersmand fra de store sejlskibe) gik i gang med at rejse et både og klubhus med plads til 30 kajakker og klublokale på ca. 25m²; hvorfra der dog gik en hel del plads til omklædningen, som var indrettet bag et forhæng i enden af lokalet.

Huset var færdigt i forsommeren 1928, og klublivet udfoldede sig snart på bedste vis i de nye lokaler, uden at man dog forsøgte roning. Første gang klubben trådte offentligt frem, var ved et stævne på Tivolisøen samme år.



Standerhejsning 1931.



Kajaktypenavne i trediverne: Nova, Lil Oskis, Spar 2, Glid, Tempo, kaproningskajakkerne adskilte sig væsentlig fra kap.kajakker idag. Udviklingen skred frem og så hvad konstruktionen af kajakker angik, Tempo blev afløst af Triumf og Rainbow, derefter fulgte Laxen, Straight og Uredd. De lærredsbetrukne både blev lidt efter lidt afløst af blanke mahognibåde. De første var af



Kajakroere fra 1935.

modellen Vestkysten i ca. 1947, så kom Limfjorden og endnu bedre var Attack. Turbådene gennemgik en lignende udvikling, hvor de foretrukne modeller var Fyris, Kvik og Befyr.

1935 Som den første kajakklub indførte, (opfandt) Sønderstrand kajakklub Handicaproning. (1935 Knud Kristensens for-tjeneste,) Også byggeplaner var på tale i 1935. Man kunne se at klubben ikke til evig tid kunne blive liggende på dæmningen. Der blev talt med havnevæsenet og Kbh. kommune, man så på grunde bl.a. der hvor Valbyparken nu ligger, men noget resultat gav det ikke, velsagtens fordi risikoen for en opsigelse ikke var så overhængende, som den blev senere. I 1939 havde klubben egen lejrplads i Vallensbæk.



På week-end i Hundige.



I 1937 vandt klubben alle herreløbene ved DM i enerkajak. Her mestrene sammen med Sonja Nilsson fra Sundby, der vandt dameklassen.

1940 I 1940 blev orienteringsløb indført i klubben, og har været dyrket siden.



Fra et Peblingesø-stævne i begyndelsen af 1940'erne.

I slutningen af krigen var der total roforbud i kajakker, (indført af besættelsesmagten). Vandposten klubbens eget blad, blev startet 1944 også med Knud som igangsætter.

1946 I 1946 - 47 blev der indledt forhandlinger om at flytte klubben, da kommunen gjorde opmærksom på, at klubben lå i vejen for en udvidelse af forbindelsen mellem Sjælland og Amager, via slusedæmningen. (Sjællandsbroen,)

I 1948 var aktiviteten i klubben så lav at man havde et punkt på generalforsamlingen om nedlæggelse af klubben, man enedes dog om at fortsætte med klubben, og de 15 tilstedeværende skrev under på at ville gå aktivt ind for klubbens bevarelse.

1953 Den 31 Maj 1953 blev lejemålet på dæmningen sagt op, og kajakkerne blev flyttet over i det nye klubhus der var ved at blive bygget på Tippen, det blev bygget af medlemmerne selv, der var roforbud så længe byggeriet stod på. Der var 15 medlemmer ialt dengang.



Klubhuset i påsken 1953.

20 Juni 1954 blev der holdt rejsegilde på det nye hus. Først den 22 Maj 1955 var der indvielse på det nye klubhus.



Klubhuset, sommeren 1953.

Det tager tid med frivillig arbejdskraft.

I 1955 var der 40 aktive og 10 passive medlemmer.

1960 I 1960 havde klubben 2 roere med til de Olympiske lege i Rom.



Toerroning mellem brødre.

I 1967 blev klubben opsagt på sin grund på Tippen, og da det tilsyneladende ikke var til at få en anden grund i Kbh.havn, gik man i forhandling med Kajakklubben Triton i Hvidovre, om en sammenlægning af de to klubber. Triton var inde i en nedgangsperiode, der var under 10 medlemmer på dette tidspunkt, og næsten alt klubarbejde var gået i stå.

1967 Den 21 April 1967 blev sammenlægningen en realitet og efter en hidsig debat på generalforsamlingen blev det besluttet at klubbens navn skulle være Sønderstrand Kajakklub Triton.SKT.

1970 Få år efter 12/4 1970 da medlemmerne fra de to klubber havde intrigeret sig blev navnet ændret til Hvidovre Kajakklub.



HvKs hus på Hvidovre Strandvej.

HvK.Klubben havde klubhus på Hvidovre Strandvej (ved siden af spejderhytten). Men med opfyldning af stranden, med det formål, at skabe en kystpark blev der længere og længere til vandet. Til sidst måtte man bære kajakken på nakken ned til Hv.lystbådehavn, hvor Hv.Roklub havde en ponton, som de velvilligt stillede til rådighed for vores roere, men lidt gnidninger fik det jo alligevel i det daglige, roerne imellem, baglænsroere og forlænsroere var udtryk som hørtes på pontonen



Lån af Hvidovre Roklubs ponton.

i ikke alt for venlige tonefald, men det gik alligevel i nogle år. Alt dette betød at klubben måtte finde et nyt sted at ligge. Sejlklubbens gamle klubhus var til leje, men det var for dyrt, og desuden fik man jo aldrig et nyt hus hvis man først flyttede ind et andet sted. Hv.Roklub lå lidt i stampe på de inviterede HvK til møde om leje af deres lokaler den 27/4 1970. Det viste sig at Hv.Roklub kun var intresseret i en sammenlægning af klubberne. HvK var slet ikke interesseret i det og forlod mødet.

Klubhuset var ikke til at varme op om vinteren, så klublivet ville være gået i stå om vinteren hvis ikke Kaj og Valborg Schmidt havde åbnet deres hjem for medlemmerne til klubafterne, alle glædede sig til disse "Valborgaftener" hvor Valborg altid havde nybagt kage.

1973 I April 1973 købes og døbes de første glasfiber kajaker, nemlig 1 Slender (Dundas) 2 Fenjaer og 2 Tracere, de døbes med grønlandske by navne, de afløser kajaktyberne Attak og Limfjord.

Bestyrelsen gik i hårdt arbejde med kommunen for at finde et nyt sted. Her skal særlig Knud Kristensen nævnes for uden hans indsats havde klubben nok stadig ligget midt i parken, langt fra vandet. Hv.havn havde haft 2 mole ud i vandet, men efter parkens anlæggelse blev den nordlige mole et med parken, og på denne mole fik klubben, efter

mange besværligheder så lov at bygge det hus som vi har nu. At få lov til at bygge var også en marathon opgave, Knud gik til et utal af møder med kommunen før dette lykkedes. Der skulle også skaffes en masse penge, for man havde jo set hvor langsomt det gik med huset på Tippen. Også denne opgave klarede Knud næsten alene, Uddrag af Epilog til 8 års byggesag af Knud Kristensen: Ved byggeriets afslutning kan det konstateres, at der ialt er medgået 711.000 Kr., hvoraf de 592.000 Kr. er skaffet ved banklån, og de resterende 119.000 Kr. er penge, som dels stammer fra klubbens byggefond, hvor tidligere og nuværende medlemmer gennem årene har sparet over 44.000 Kr. sammen, for at klubbens eksistens fremover kunne blive sikret, og dels fra Hv, kommune, Dansk Idræts Forbund og Kulturministeriet.



Rejsegilde på det nye hus i Hvidovre havn.

Man kan rolig slå fast, at prisen på HvK's klubhus ikke direkte kan sammenlignes med, hvad andre huse koster. Sammenfattende kan det siges, at vi har fået et hus på 250,9 m² hvor de samlede udgifter i forbindelse med byggeriet andrager 711.000 Kr., et beløb, som ville være blevet ganske væsentligt højere, hvis ikke medlemmerne i udstrakt grad havde hjulpet til med færdiggørelsen: Rullestativer, malerarbejde, sauna, gardin syning, navneskilt, nedrivning af gammelt klubhus, og meget andet.

I byggesummen er bl.a., som nævnt ovenfor, indbefattet et års husleje og endvidere fuldt montering med komfur, køleskab, sauna, rullestativer, tæpper vinyl, gardiner, belysning o.s.v. Endvidere er indbefattet højere fundamenterings og kloarkudgifter end normalt, men det har altså været prisen for at komme til at ligge helt ned til vandet,.

Huset blev officielt indviet 16/6-1976.



Husindvielse i HvKs nye hus i Hvidovre havn.

Fra 1976 blev en gl. tradition, der tilsyneladende ikke havde fungeret ret godt i en del år, genoplivet, klubben fik sit eget klubblad Vandposten igen. Det er nu udkommet i 11 år i træk. Nu var der taget hul på en ny epoke i klubbens historie så i 1977 besluttede man at man igen skulle få lavet vores egne klubtrøjer, de fik vores vimpel som symbol på brystet, og en fin kajakroer samt klubnavn på ryggen, det så flot ud når klubben var til stævner og lign. 1977. 50 års Jubilæum i HvK. Der var fest i det nye klubhus fra morgenstunden. Klubben havde fået den gode ide, at finde frem til så mange af de gamle medlemmer, som det var muligt at finde adresser på, og sende dem en indbydelse til Jub. dagen. Mange af disse plus en masse gæster fra andre klubber, og selvfølgelig alle daværende medlemmer, kom til reseptionen om formiddagen. Om aftenen var der stor Jub. fest på Frydenhøj skolen i en festsal, der var fyldt af særlig indbudte, samt medlemmer fra klubben, et stort og flot arrangement.

I 1978 fik vi vores ponton, (den er kommunal,) stillet til rådighed og om foråret sat i vandet. I vores bådhal er der plads til 92 kajakker og allerede i januar 1978 var der 28 kajakker der var klubbens og 53 privat ejede kajakker på stativerne.

På Forårsgeneralforsamlingen 1978 nævnte formanden i sin beretning, at vi havde fået tilkendt nogle lokaler på Strandmarksskolen, det ene var så stort at vi kunne bygge kajaker i det, og vi kunne bruge lokalerne som klublokaler om vinteren, det er opvarmet af kommunen, og vi kan spare vores egen varme i klubben.

Efter 4 års snak om disse lokaler, der skulle laves om for et par hundrede tusinde Kr. blev planerne om at flytte nogle af klubbens aktiviteter derhen droppet.

Det er dyrt at tage til løb og stævner, og klubben har selvsagt ikke mange penge at give til disse ting, så på 1978 efterårs generalforsamlingen blev kontingentet hævet med 5 Kr. pr. medlem til disse formål. Penge-



HvK transport, højt læs.

ne bliver sparet sammen i 1979 og vil blive brugt 1. gang i 1980 til løb osv. så klubben atter kan vise sin kunnen rundt om i landet. I penge bliver det ca. 8.000 Kr. med det medlemstal der var i klubben.

Hv. kommune har noget de kalder reklamepenge, det er penge indkommet fra reklamer på Hv. stadion. Disse penge kan sportsklubber med ekstra høje rejse og matriale transport udgifter søge om andel i. Dette havde bestyrelsen søgt om, og kommunen havde bevilliget 4.430 Kr.

De penge blev brugt i 1979. Igen en tradition bliver startet, Hv. kommunes feriekoloni Mariannelund som foreninger kan leje, uden for feriesæsonen, har klubben lejet til en forlænget efterårs Week-end. Dette har gentaget sig flere gange siden og det får medlemmerne rystet rigtig godt sammen, og det styrker kammeratskabet i det daglige.

I April 1979 udkom vores klubblad i ny bladstil, nu lignede det et rigtigt blad, før var det "bare" nogle sammensatte A 4 ark, atter en udvikling til det bedre. Samtidig fik klubben installeret en telefon, så man kunne komme i kontakt med omverdenen. I juni 1979 blev der nedsat et idrætsudvalg, der skulle være med til at sende medlemmerne til løb og stævner, samt sørge for tilmeldinger og betalinger af løbs og startpenge, samt selv prøve at arrangere løb i klubben, og motiverer medlemmerne til at dyrke mere kaproning.

Første kajakløb i HvK blev skudt til start 21 juli 1979. Stjerneløbet blev det kaldt, 61 kajakroere deltog, men der blev klaget over løbets afvikling, især ruterne, ideen var at deltagerne skulle starte forskelligt i flere stjernearme samtidigt, men da deltagerne under løbet ikke kunne se hvor deres konkurrenter befandt sig, sagde de at de ikke ville deltage næste år hvis ikke disse regler blev lavet om. Reglerne blev ændret så man nu starter samlet og på samme rute, så er der ingen der kan stikke af ude på ruten uden at de andre roere kan se det, og muligvis følge efter. Stjerneløbet er blevet en stor succes og er blevet afholdt hver år siden.

Det nye hus havde for store vinduer, man sad inde i huset og følte at alle der gik forbi gloede ind. Denne sommer havde

så nogle friske medlemmer sat fyldninger under vinduerne så man kunne sidde lidt mere ugenert, samtidig blev der plads til varmeapparaterne på væggene, og så gardinerne blev afkortet.

I 1980 blev der også søgt om reklamepenge fra Hv.kommune der blev bevilliget 10.000 Kr. så der blev mange penge at starte og rejse for det år.

Nogle medlemmer ville til Norge og stå på ski, så de fik den ide, at andre måske også ville med. Man lejede en fjeldhytte, og lavede selv mad osv. 15 HvKere blev samlet til denne tur.

I 1981 fik klubben også reklamepenge, 12.000 Kr. det øgede aktiviteten, at nye og gamle medlemmer kan have råd til at tage til løb.

Også i dette år drager mange medlemmer til Norge for at stå på ski, og for at styrke kammeratskabet i klubben. 24 medlemmer den gang til Norge.

1980

1981

På DKF's landssommerlejr på Lagan var der 44 medlemmer fra HvK som var med, det var en stor oplevelse for alle, særligt de nye medlemmer.

HvK var dette år indviteret til at deltage i Amagerklubbernes venskabsmatch, 10 medlemmer deltog, vi vandt forøvrigt pokalen, dette var begyndelsen til et fortsat samarbejde med Amager kajakklubberne, vi har deltaget i disse V M siden.

1982 I 1982 drog 48 medlemmer inc. børn til Norge, for at stå på ski, det er et stort arbejde der blev lagt på dette norgesudvalg.

Igen i dette år modtog klubben reklamepenge til løb osv. 12.000 Kr.

I den vinter havde klubben købt vægtløftnings grej og diverse øvelsesredskaber og herrernes omklædningsrum var lavet om til motions og træningslokale, og

det har man i klubben gjort siden om vinteren.

I dette års Stjerneløb deltog 75 roere et meget fint fremmøde af fremmede roere.

Man har stadig ikke fået til plantet vores grund, ved det "nye" klubhus, det er kystagerparken der skal betale og gøre dette, men de har ingen penge. Laganlejren havde dette år 14 deltagere fra HvK.

Et kort uddrag fra idrætsudvalgets beretning viser den store aktivitet der var blevet i HvK:

Med 20 førstepladser, 14 andenpladser og 10 trediepladser, 58.000 roede Km, 269 starter i sæsonens løb, heraf 11 i udlandet kan man vist roligt sige, at det har været en af HvKs bedste sæsoner gennem mange år. Udvidelsen af klubhuset var på tale da opholdsstuen er for lille, når der bliver holdt fester.



Start på et Suså løb.



Afgang med færgen til skitur til Norge.



Start på et Stjerneløb i HvK.



Et HvK hold efter et løb.

1982 blev også året hvor "Juleræset" en jule ro konkurrence blev indført, man skal ro 12 Km. langs kysten på lavt vand, hvis vejret ikke er til roning laves anden konkurrence på land. Dette blev også en historisk sæson for et af klubbens medlemmer, Knud Kristensen, som dette år havde 50 års jubilæum som aktiv roer i klubben, han er forlængst blevet Æresmedlem i HvK.



Knud Kristensen
50 års medlems-jubilæum i HvK.

Knud ses stadig roende ude i Kalveboderne, for at træne til Tour de Gudenå og den slags.

1983 I 1983 anslog klubbens formand nogle dystre toner an, "Eksisterer HvK i 1984?" årsagen var at kommunen nedsatte drifttilskuddet med 5%, samt at de ikke ville betale tilskuddet til afdrag på vores klubhus, en ekstra udgift på 52.000 Kr. kunne klubben klare dette, eller ville kommunen fortryde og komme med en anden ordning? det gav lidt nerver til medlemmerne.

Juleræset blev en stor succes, 62 deltagere fra Kbh.kredsen var mødt op.



HvK piger i konebåd på Juelsø
Svejbæk.

Det lykkedes HvK at låne Svejbæk Færggård, en anden af Hv. kommunes feriekolonier, den ligger ned til Silkeborgsøerne lige ved siden af Himmelbjerget. Reklamepenge igen 10.000 Kr. Krisen krasser også her, det var 2.000 Kr. mindre end året før. I 1983 blev medlems alderen nedsat, så personer der er fyldt 12 år kan blive medlemmer, børn fra 7 til 12 år kan blive medlemmer, når de kun ror med et voksent aktivt familiemedlem. Nye medlemmer kaldet "Delaktive" må deltage i alle klubbens aktiviteter, bortset fra roning. Dette var også året hvor klubben igen gjorde brug af paragraffen om medlemsarbejde. Bestyrelsen mente at man holdt klubhuset bedre i orden hvis man selv skulle gøre rent, så der er siden nedsat rengøringshold, der gør rent hver uge året igennem, og det har fungeret fint siden. Norgesudvalget har skiftet navn og er blevet til Østrigsudvalget, i 1983 går ski turen til Tyrols bjerge. 23 deltagere tager afsted.

I 1983 afholder HvK Amagerklubbernes venskabsmatch, 7 klubber stillede op, HvK med 2 hold, hold 1 vandt hold 2 blev sidst. På efterårsgeneralforsamlingen kom formanden med den beroligende meddelelse at det rent pengemæssigt var faldet i hak igen, Hv. kommune havde ladet sine planer om at bortskære alle tilskud til klubber og foreninger falde, HvK kunne køre videre rent økonomisk.

Der blev roet 64.000 Km. det år i klubben.

1984 I 1984 blev klubtrøjerne lavet om, de blev rød - hvide, og der var god salg i dem, næsten alle medlemmer har klubtrøjer nu. Igen 10.000 Kr. i reklamepenge. Byggeudvalget havde tegninger parat til udvielse af vores klubhus, det bliver den overdækkede terrasse, der bliver forlængelsen af opholdsstuen, tilbud er indhentet men er for dyr, nye tilbud skal indhentes. Forpladsen ved klubhuset har fået flisebelægning, samt blomsterkummer, det ser nydeligt ud, der mangler stadig træer og buske, det er 8 år siden huset blev bygget så det er på tide at omgivelserne også bliver færdige. Nu er udgravningen til den nye udvielse færdig, så der bliver bygget endnu engang i HvK, denne gang er det medlemmerne selv der bygger.

1985 Igen i 1985 skitur til Østrige 25 medlemmer afsted til det forfættede sneland. Reklamepenge igen, men nu går det åbenbart bedre for kommunen, rent økonomisk, 15.000 Kr. et fint beløb. Samtidig er der

fra samme sted bevilget 16.400 Kr. til kajaker og inventar.

På efterårsgeneralforsamlingen blev der for første gang i klubbens historie valgt en kvinde til formand. (Helle Pedersen.) Idrætsudvalget skaffer penge til en motorbåd, så man kan træne kaproningstalentene på en bedre måde end hidtil. På lagan lejren deltog der 7 HvKere.

I Marts 1986 var 30 klubmedlemmer på forlænget Week-end tur til Mariannelund, der er god tilslutning til klubarrangementerne.

Også 30 deltagere i årets Norgessskitur, man er gået fra østrige igen, der var flere der ville til Norge.

1986



HvKere på skitur i Norge.

HvK afholdt stor fodbold turnering i Avedøre Idrætscenter, for kajakklubber fra hele landet, turneringen har kørt nogle år, men det er første gang HvK afholder den. 35 fodboldhold = 113 roere fra andre klubber, havde tilmeldt sig, det var et arrangement der strakte sig over 2 dage, mægtig festligt.

Når man har set interessen for at stå på ski i HvK er tanken om en ski afdeling under HvK nærliggende, forslaget kom på forårsgen.fors., med love og regler, der var stor tilslutning for ideen, Dansk Ski Forbund skulle sige god for det først. Fodbold er en stor interesse også i en kajakklub. Danmark mod Vesttyskland i V.M. i Mexico sammenhæng gav stødet til en kæmpe rolig fest, alle kunne se kampen på en stor video skærm alle var klædt ud med mexicohatte og klaphatte og meget andet.

Igen et stjerneløb der var en

stor succes, der var næsten 100 deltagere, et meget fint stævne, som forhåbentlig vil fortsætte mange år ud i fremtiden.

25 medlemmer på DKFs landslejr på lagan.

På efterårsgen.fors. blev det vedtaget at HvK havde fået en skiafdeling, HvK er så optaget i skiforbundet med alle de fordele der er knyttet hertil, instruktion, kurser, osv.

Klubbens motorbåd er blevet stjålet, så det var godt sæsonen næsten var forbi, så det ikke gik ud over træningen af kaptroerne.

Atter en vellykket tur til Mariannelund på week-end.

Nu er der reklamer i Vandposten, for at få penge til en bedre trykning af bladet, (dårligt trykt af kommunen,) bladet vil fremover blive trykt ude i byen. Igen et Juleræs af format, deltagere fra mange klubber.

1987 Jubilæums år.

60 års kajakklub det vil blive fejret, flere udvalg er i fuld

gang med at arrangere en stor dag for klubben. Endnu en påske-tur til Svejlbæk, bare isen nu er væk, så der kan ros.

På forårsgen.fors. kom kassereren med en dejlig meddelelse, hun fortalte at vores klubhus var betalt færdigt, så nu ejer klubben endelig sit eget hus. Et æresmedlem har også jubilæum i år, nemlig Ernst Forsman, der har været medlem i 50 år, i Hvidovre Kajakklub.

20.000 Kr. i reklamepenge i år en fin begyndelse for jubilæums året.

I år bliver Stjerneløbet omdøbt til internationalt Stjerneløb, idet samtlige internationale Forbund bliver indviteret med. Arrangementet er en forløber for Copenhagen Marathon der finder sted i 1988.

Nu er den nye til og ombygning færdig lokalet står nymalet og der er sat en foldedør op så man kan skille rummet fra til

andre formål fks. bådereparation, og bordtennis.

Buske og træer er blevet plantet så nu ser det fint ud.

I de sidste 10 år har der været holdt klubaftener i klubhuset, med stor tilslutning, særlig om sommeren, hvor man de sidste par år har lavet grill mad, salat og flutes sammen på den store grill, som er købt for overskudspenge fra klubfester, klubben har så givet te, kaffe og brød. Handicaprotturnering har der altid været i klubben, og der er stor tilslutning hvert år. (roet i klubben siden 1935.) Skiftende turudvalg har arrangeret mange klubture, Marianne-lund, Svejlbæk Færgesård, Hundige, Roskilde som week-end ture, og den næsten årlige tur til Tryslevælde, med afslutning i Lars og Birgit Grøndbæks have, til stort kaffebord.

Roture til Kbh.havn, kanalerne, nyhavn og badestranden, samt teater og skovture, det ryster med-



1986 VM i fodbold i Mexico fest i klubhuset.



HvK frokost i det grønne.

lemmerne godt sammen med disse arrangementer.

Utallige er de deltagere som Idrætsudvalgene, har sendt til løb og stævner, og mange medaljer og præmier er blevet roet hjem til klubben, nævnes skal det, at der har været deltaget i Olympiske lege i 1960, World Cup, Danmarksmesterskaber, Kredsmesterskaber, samt i alle danske løb igennem tiderne.

Festudvalgene har også vist deres fantastiske evner, ved at arrangere alle former for fest i klubben, Nytårsfest, Stander op og ned hejsfester, Karneval, Fodboldsfester sidst men ikke minst vores Juletræsfester med op til 90 medlemmer til spisning, flæskesteg og risalamente, fantastisk at det kan lade sig gøre. Også Bladudvalgene skal nævnes, for uden et klubblad bliver der en dårlig kommunikation til medlemmerne, så det er en vigtig del af klubarbejdet, det er også et pænt lille blad, at få ind af døren der hjemme.

De skiftende begynder instruktører, skal også have deres ros, for uden deres store tålmodighed, og trofaste fremmøde hver uge i de sidste 10 år, havde nye medlemmer ikke fået så nær tilknytning til klubben som tilfældet er nu.

Også de skiftende bestyrelser har gjort et stort stykke arbejde, for at få en klub som HvK til at fungere, så flest mulig af medlemmerne bliver tilfredse, måske skulle vi menige medlemmer hjælpe dem lidt mere i det daglige.

Vintergymnastik 2 gange om ugen, har været holdt i mange år, Orienteringsløb som Kredsen har tilrettelagt har HvK også deltaget i med hæder i mange år. Sankt Hans fester sammen med de andre havneklubber har også været arrangeret i flere år. Til sidst et hjertelig tillykke til klubben med de 60 år, man må håbe at Hvidovre Kajakklub vil bestå i rigtig mange år endnu til stor glæde for såvel gamle som unge medlemmer.

